

DOOPDATA 2018: 30 jun-1 juli; 4-5 aug; 1-2 sept; 6-7 okt.

KOPY voor het volgend parochieblaadje—voor **negen** weken (van za. 30 juni t/m vrij. 31 aug) **voor 18 juni vóór 12.00 uur. a.s.** inleveren op de pastorie of per e-mail par.onbevl.ontvangen@home.nl. Ook de opgaven van misintenties graag voor deze datum.

KERKBIJDRAGE

Uw kerkbijdrage kunt u storten op **ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of Rabobank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Terwinselen** U kunt uw bijdrage ook in een enveloppe met uw naam en adres deponeren in de collectebus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.

SPREEKUR OP DE PASTORIE:

Ma-wo-vrij van 10.00—11.00 uur. **Tel nr 5412581.**

U kunt op het spreekuur terecht voor informatie over onze parochie, het opgeven van misintenties, het maken van doop- en huwelijksafspraken, het kopen van kaarsen, etc.

Roepingenzondag

Ook dit jaar is weer de jaarlijkse collecte gehouden op roepingenzondag in de parochiekerk en de kapel van Zorgcentrum Fireschat. Wij hebben het bedrag van € 128,- opgehaald, dat is bestemd voor het Grootseminarie Rolduc. Daarmee willen wij als parochiegemeenschap de priesteropleiding Rolduc ook financieel een klein beetje steunen. Dank hiervoor!

Terrasse de la Tour

Een prachtig zonnige zondag is het geworden de Straatmarkt van Terwinselen. Het weer kon niet beter zijn. En daardoor zat de stemming er al direct goed in. In alle vroegte werd op zondag 6 mei, de dag na Nationale Bevrijdingsdag, met veel opgewektheid het terras op het pastorieplein opgebouwd. Direct vanaf 10.00 uur wisten de mensen al deze bijzondere plek te vinden, om te genieten van vooral een lekker stuk vlaai of taart, met daarbij koffie of thee. Aspergesoep, stokje spek en ei en stokje gezond, stonden ook op de kaart. Door zon en warmte is er ook veel fris, bier en wijn gedronken. Het resultaat mocht er op het einde van de dag dan ook zijn met een opbrengst van € 1.400,- voor het restauratiefonds van de kerk. Dank aan de vrijwilligers en de vele bezoekers van Terrasse de la Tour!

Verloren

Wie heeft in de buurt van de Fireschatstraat richting Sjaaterhoes een gouden slavenarmband gevonden. De eigenaresse heeft al alle moeite ondernomen om het gouden armband te vinden maar helaas zonder resultaat. Zou u het armband vinden, kunt u dit terug bezorgen op de pastorie. Dank voor uw moeite.

Restauratie parochiekerk Terwinselen

In de laatste week van de maand april zijn de laatste muren in de kerk gestukadoord. Dit werk was voor Hemelvaart voltooid. Het is nu aan de schilders om de kerk komende weken te voorzien van nieuwe frisse verkleuren. Dat is dus nog een heel karwei. Door deskundigen is in de voorbije maanden op verschillende momenten gekeken en gesproken over welke kleuren er gebruikt gaan worden, om de kerk met zijn vele muurschilderingen en verschillend glas-en-lood en geëtste ramen tot een eenheid te maken. Het is nu wachten op het uiteindelijke resultaat. Een belangrijke aanpassing in het interieur is, dat wij een nieuwe (kleinere) kruisweg hebben verworven voor onze kerk. Het zijn 14 mooie gipsbeeld staties, ingelijst in eikenhout. De figuren zijn gedeeltelijk ook ingekleurd. Dat het een waardevolle aanwinst mag zijn voor onze kerk.



Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Terwinselen
St. Hubertuslaan 80, 6467 EK Kerkrade
Tel: 045-5412581
Email: Par.onbevl.ontvangen@home.nl

KERKDIENTEN EN GEBEDSINTENTIES

Zondag 27 mei, Hoogfeest H. Drie-Eenheid om 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Intenties:
zeswekendienst Constantino Triepels-Mihai;
jaardienst echtlieden Hinskens-Wijnen en Riet Hinskens;
Hub Schmetz (v.w. verjaardag); Fien Ubachs-Lousberg (offg);
Günter Pütz (offg); Wiel Beaujean (offg);
overleden parochianen (coll. Allerzielen).

Vrijdag 1 juni, vanaf 9.00 uur thuiscommunie

Zondag 3 juni, Hoogfeest H. Sacrament om 10.00 uur Openluchtmiss bij de hoofdingang van Fireschat en Dankviering Communicanten, m.m.v. Harmonie St. Callistus.

Intenties:
Trees Scholtes-Duijsens (offg).

Zondag 10 juni, 10e zondag door het jaar om 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Intenties:
jaardienst Wiel en Corrie Geilenkirchen-Driessen;
jaardienst ouders Moonen-Pieters en zoon Funs;
jaardienst Riek en Loep Riepen en ouders Riepen-van Eck;
Ciska Mees-Bovens (offg); Roos Van Gerven-Bothmer (offg).

Zondag 17 juni, 11e zondag door het jaar om 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Intenties:
Wil Storms-Houtema en ouders Storms-Schoenmakers;
Wiel Munnik (offg); Hans Crombach (offg); Hub Habets (offg);
Constantino Triepels-Mihai (offg).

Zondag 24 juni, Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper om 10.00 uur

In de kapel van Fireschat

Intenties:
Els Nillesen-Ramakers (offg); Fien Ubachs-Lousberg (offg);
Günter Pütz (offg); Wiel Beaujean (offg);
Tonny te Boekhorst-van der Sangen (offg);
overleden parochianen (coll. Allerzielen).

Sacramentsviering

Op **zondag 3 juni** vieren wij in de Kerk het hoogfeest van het Heilig Sacrament. Dat doen wij als parochie Terwinselen elk jaar met een eenvoudige processie, die wij lopen door de straten van Terwinselen. Dit jaar zal vanwege omstandigheden de sacramentsprocessie niet uittrekken.

Wel willen wij **een openluchtmis houden om 10.00 uur** bij de hoofdingang van Fireschat. Daar vieren wij in aanwezigheid van de bewoners van Fireschat, parochianen, communicanten en harmonie St. Callistus de laatste jaren met tevredenheid de H.Mis. Dus ook dit jaar! Deze viering is tevens de dankviering voor de communicanten. De kinderen zullen een aantal liedjes zingen en een cheque aanbieden voor het goede doel 'stichting Wensulance'. Natuurlijk zal ook de harmonie spelen. De H.Mis zal afgesloten worden met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, moment van stilte en de plechtige zegen. Daarbij zal gezongen worden het Tantum Ergo en ook het lied 'Aan U, o Koning der eeuwen'.

Bij slecht weer zal de H.Mis om 10.00 uur met de communicanten plaatsvinden in de kapel van Fireschat. De harmonie zal dan niet spelen, maar de kinderen zullen wel hun communieliedjes zingen.



BELANGRIJK NIEUWS:

Parochieblad in de zomermaanden

Beste parochianen, In de zomermaanden loopt de redactie elk jaar met het probleem over de kopijdata, verschijningsdata en bezorging van de parochiebladen. Vakanties van de redactie worden vaak afgestemd op bovengenoemde data. Daarnaast zijn vaak vele bezorgers, waaronder vele kinderen, met vakantie en worden zelfs in sommige delen van het cluster in de zomervakantie geen parochiebladen bezorgd. Dit jaar spelen deze problemen zeer, waardoor de redactie in goed overleg met het kerkbestuur heeft besloten gedurende de maanden juli en augustus maar één parochieblad uit te geven.

Dit betekent concreet voor u: **Het volgende parochieblad is voor een periode van 9 weken, en wel van 30 juni t/m 31 augustus. Misintenties en kopij voor deze periode dienen vóór 18 juni aan de parochiesecretariaten te worden doorgegeven. Eventuele zeswekdiensten na overlijden in deze periode kunnen niet vermeld worden. Na deze periode verschijnt het volgend blad weer op 1 september.**

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De redactie van de parochiebladen Kerkrade-West

Het hoogtepunt van de dialoog tussen God en zijn volk

Tijdens een algemene audiëntie sprak paus Franciscus over de evangelielezing en de preek. De dialoog tussen God en zijn volk die zich tijdens de Mis ontwikkelt in de dienst van het Woord bereikt zijn hoogtepunt bij de lezing van het Evangelie. Het zingen van het Alleluia gaat eraan vooraf, of tijdens de Veertigdagentijd een andere acclamatie. Zoals de mysteries van Christus de hele Bijbelse openbaring verlichten, zo vormt, tijdens de dienst van het Woord, het Evangelie het licht om de betekenis van de voorafgaande Bijbelse teksten te begrijpen, zowel die uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Daarom wordt in de liturgie het Evangelie apart geplaatst van de andere lezingen en wordt die met bijzondere eer en verering omgeven. De lezing ervan is dan ook voorbehouden aan een gewijd bedienaar. Wij staan op om naar het Evangelie te luisteren: het is Christus die daar tot ons spreekt. En daarom letten we goed op, want we worden direct aangesproken. Het is de Heer die tot ons spreekt. Het Woord van Jezus dat in het Evangelie staat is levend en komt aan in mijn hart. Om zijn boodschap te doen aankomen, maakt Christus ook gebruik van het woord van de priester die, na het Evangelie, de preek houdt. Wat is de preek? Het is het meest verheven moment van de dialoog tussen God en zijn volk, opdat die tot vervulling komt in het leven. De authentieke uitleg van het Evangelie is ons heilige leven! Het woord van de Heer eindigt zijn weg door vlees in ons te worden, door zich te vertalen naar de werken, zoals dat is gebeurd bij Maria en bij de heiligen. Tot slot kunnen we zeggen dat tijdens de dienst van het Woord God, via het Evangelie en de preek, met zijn volk in dialoog treedt. Met het volk dat naar Hem luistert met aandacht en eerbied en dat tegelijkertijd erkent dat Hij aanwezig is en aan het werk. Als we dus gaan luisteren naar de Blijde Boodschap zullen we daardoor bekeerd en veranderd worden, zelfs in staat worden gesteld om onszelf en de wereld te veranderen. Waarom? Omdat de Blijde Boodschap, het Woord van God, door de oren binnenkomt, naar het hart gaat en dan naar de handen om goede werken te doen.
(Bron: Paus Franciscus, Katholiek Nieuwsblad).



Geen mooie zinnen bedenken

Wat mag het gebed toch veel! Om verhoord te worden hoef je helemaal niet een mooie gelegenhedzin op te zoeken in een boek; als dat zo was, dan stond het er met mij slecht voor! Behalve het koorgebed, dat ik bijna niet waard ben mee te bidden, heb ik de moed niet om mooie gebeden op te zoeken in boeken - daar krijg ik hoofdpijn van, er zijn er zo veel! Het ene gebed is nog mooier dan het andere, ik kan ze niet allemaal bidden, en omdat ik niet kan kiezen doe ik maar als kinderen die niet kunnen lezen, ik zeg gewoon tegen God wat ik tegen Hem wil zeggen, zonder mooie zinnen te bedenken, en Hij begrijpt mij altijd. Voor mij is het gebed een beweging van mijn hart, ik kijk naar de hemel, ik roep dat ik dankbaar ben en van Hem houd; het is iets groots, iets bovennatuurlijks waar mijn ziel blij en wijd van wordt, het verbindt mij met Jezus.

(bron: Theresia van Lisieux, Een jaar wijsheid uit de abdijen)