



# H. Jozef Kaalheide O.L.V Altijddurende Bijstand Heilust



## Kerkdiensten en gebedsintenties

### Zaterdag 21 april 2018, 4<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00 uur: *Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef Kaalheide*  
*Na afloop van de H. Mis zal er een deurcollecte plaatsvinden*  
*t.b.v. Roepingenzondag.*  
Jaardienst Piet Vlaspoel, tevens verjaardag (coll.)  
Anna Schoonhen-Görtzen (coll.)  
Wiel Salden (coll.)

### Zaterdag 28 april 2018, 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00 uur: *Volkszang*  
Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene)

### Zaterdag 5 mei 2018, 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00 uur: *GKZ, Gregoriaans*  
Voor alle overledenen uit onze parochie  
(collecte Allerzielendienst)

### Donderdag 10 mei 2018, Hoogfeest Hemelvaart

10.00 uur: Eerste H. Communieviering BS De Doorkijk, Terwinselen

### Zaterdag 12 mei 2018, 7<sup>e</sup> zondag van Pasen/ Moederdag

18.00 uur: *Jongerenkoor*  
Jaardienst Lenie Bothmer-Smeets  
Mia Niemarkt-Post (moederdag, coll.)  
Mia Vlaspoel-Bouten (moederdag, coll.)  
Anny Crutzen (moederdag, coll.)  
Lieske Dammers-Nijenhuis (coll.)  
Miets Lurken-Vlaspoel (moederdag)  
Mathilda Vlaspoel-Willems (moederdag)  
Jenny Crombach-van Bijnen (moederdag, coll.)  
Anna Schoonhen-Görtzen (moederdag, coll.)  
Wiel Salden (coll.)  
Annemie Ferfers-Wetzelaer (moederdag, coll.)

### Zaterdag 19 mei 2018, Hoogfeest van Pinksteren

18.00 uur: *GKZ, meerstemmig*  
*Deurcollecte t.b.v. Nederlandse Missionarissen*  
Mia Niemarkt-Post (coll.)  
Hein Paffen (coll.)



## **Gedoopt**

- Noan Schmidt, hij werd gedoopt op zaterdag 14 april. Dat hij samen met zijn ouders een gelukkige toekomst tegemoet gaat.

## **Overleden**

- Tiny Smeets-Kleinjans, 86 jaar, Schaesbergerstraat 25. Zij overleed op 1 april 2018. Haar afscheidsdienst en crematie vond plaats op 7 april 2018.
- Toos Odekerken-Hol, 92 jaar, Piet Malherbestraat 2 Heerlen. Zij overleed op 30 maart 2018. Haar afscheidsdienst en begrafenis vond plaats op 6 april 2018.
- To Reijnders-Luijk, 95 jaar, Heiveldstraat 129. Zij overleed op 3 april 2018. Haar crematie vond plaats op 9 april 2018.



## **Moge zij rusten in vrede.**

## **Proficiat**

Op zondag 8 april ontvingen onderstaande kinderen van BS 'De Schakel' de Eerste Heilige Communie:

*Chayenna Blaauw*

*Fay Bok*

*Romy Bosch*

*Enja Brieskorn*

*Joshua Fransen*

*Noor Gouders*

*Joana Handels*

*Jordy Jaspar*

*Chaily Jongen*

*Marciano Karner*

*Niels Offermanns*

*Saskia Roitsch*

*Vienna Rutte*

*Jesper Schepers*

*Nina Sluijmsmans*

## **Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven!**

## **Terugblik**

We kijken terug op mooie en inspirerende vieringen rondom de paasdagen. Een goed bezochte Paaswake gaf de opmaat naar het grote paasfeest. Fijn om ook de nodige parochianen uit de Heilust te mogen begroeten. Deze indrukwekkende viering rond water en vuur is toch steeds weer een speciaal moment in het liturgische jaar. De eucharistievieringen op de beide paasdagen werden door een gelijke groep gelovigen bezocht en waren omlijst met mooie muziek. In totaliteit bezochten 191 gelovigen onze diensten. De paascollecte leverde € 267,15 op, hiervoor onze dank. Op zondag 8 april vierden de 15 communicantjes van basisschool De Schakel als eerste in ons cluster hun grote feest. In een fijne viering mochten zij voor het eerst de H. Communie ontvangen. Het was een zonovergoten dag. Een mooie afsluiting van het octaaf van Pasen. Zeker wanneer je de dagen van het paastridium er nog bij betreft. De instelling van de eucharistie, simpelweg de communie van de apostelen op Witte Donderdag en dan de communie van de kinderen op zondag Beloken Pasen.

## **Vastenactie**

Dit jaar voor het eerst zonder collectanten. We waren aangewezen op de grote offerblok achter in de kerk en de welwillendheid van onze kerkgangsters. Samen met de extra collecte van de presentatiemis hebben wij € 135,00 bijeengebracht. Daarnaast heeft de verkoop van de Wereldwinkel nog een extra bedrag van € 105 opgeleverd voor projecten in de 3<sup>e</sup> wereld.

## **Misdienaarsnieuws**

Onze dank voor uw gaven van € 148,75 bij onze traditionele paascollecte. De eerste activiteit van de misdienaars staat weer in de stijgers. Op zaterdag 19 mei zullen wij, mede dankzij u, kunnen deelnemen aan de misdienarendag van het bisdom in Maastricht. Deze staat dit jaar geheel in het teken van de Heiligdomsvaart.

## **O.L.V. van Altijddurende Bijstand.**

Nu de afbeelding uit de Heilust een prominente plek gekregen heeft in onze kerk, hebben wij een prachtige afbeelding van Maria die in de jaren 80 is gemaakt door dhr. Gehlen over. Het schilderij is tijdelijk opgeslagen. Het zal een mooie plek krijgen op Terwinselen bij de herinrichting van de dagkapel na de restauratie.

## **Lourdesnovene**

Wij attenderen u nu reeds op onze 84<sup>e</sup> novene tijdens de laatste 9 dagen van mei. Van 23 mei tot 31 mei zullen wij ons in gebed en gezang verenigen en onze intenties aan Maria en Bernadette aanbieden. Intenties kunt u weer afgeven op de bekende adressen (sacristie, pastorie of mail).

## **De route van Gods Woord: oren, hart, handen**

Hoe vaak worden er, terwijl het Woord van God gelezen wordt, opmerkingen gemaakt: "Kijk hem eens..., kijk haar eens..., zie je de hoed die zij opheeft? Die ziet er niet uit...". En je begint commentaar te leveren. Moet je commentaar leveren terwijl het Woord van God gelezen wordt? Nee, want als je aan het kletsen bent met mensen luister je niet naar het Woord van God. Als het Woord van God in de Bijbel wordt voor gelezen, moeten we luisteren en ons hart openen, want het is God zelf die tot ons spreekt, en niet aan andere dingen denken of over andere dingen praten. Begrepen?... Ik zal jullie uitleggen wat er gebeurt bij deze dienst van het Woord. Het is God die, door middel van de persoon die leest, tot ons spreekt en ons oproept met geloof te luisteren. Maar om naar het Woord van God te luisteren, heb je een open hart nodig om de woorden in je hart te ontvangen. God spreekt en wij bieden Hem ons gehoor aan, om vervolgens wat we hebben gehoord in de praktijk te brengen. Het is heel belangrijk om te luisteren. We moeten stil zijn en naar het Woord van God luisteren. Vergeet dat niet. In de Mis, als de lezingen beginnen, luisteren we naar het Woord van God. We hebben het nodig om daarnaar te luisteren! Het is namelijk een levensbelangrijke kwestie, zoals ook de ingrijpende uitdrukking zegt: "Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt" (Mt. 4,4). Het leven dat ons gegeven wordt door het Woord van God. Het is absoluut niet genoeg om met je oren te horen, zonder het zaad van het goddelijk Woord in je hart op te nemen en het daar vrucht te laten dragen. Het Woord van God legt in ons een weg af. We horen het met de oren en het gaat verder naar het hart; het blijft niet in onze oren, het moet doorgaan naar het hart; en van het hart gaat het naar de handen, naar de goede werken. Dat is de route die het Woord van God aflegt: van de oren, naar het hart en naar de handen. (Bron: paus Franciscus, Katholiek Nieuwsblad).

## De meimaand

De grote Engelse kardinaal John Henry Newman (1801-1890) vroeg zich af waarom de maand mei tot Mariamaand werd uitgekozen. Hij zegt: "Waarom is speciaal de maand mei genomen om de allerheiligste Maagd te eren? Omdat na sneeuw en ijs, na vorst en koude, na de voorjaarsstormen en regenbuien de aarde zich tooit met nieuw groen en frisse bladeren. Omdat overal in het veld en in de tuin bomen en struiken bloemen dragen, de dagen langer worden en wij ons meer open stellen voor de zonnewarmte. Deze stille vreugdekreet van de natuur is de natuurlijkste uiting van onze verering van degene die genoemd wordt de 'Mystieke roos' en 'Gouden huis'. En al zou het in mei toch eens een keer donker en bewolkt zijn, toch blijft zij de maand van de hoop en de belofte. En al kan het weer nog zo slecht zijn, zij belooft toch de zomer en gaat aan de zomer vooraf. Al is de hemel met donkere wolken bedekt of hangt er een koude nevel, eens zal de zon toch doorbreken en zal het heldere licht de natuur en onze ziel verlichten. Voor de vervulling van onze verwachtingen moeten wij juist kijken naar de allerheiligste Maagd Maria, daarom is de maand mei aan haar gewijd." (bron: leven met de Moeder van de Heer).

### **Informatie van de parochie H. Jozef Kaalheide**

#### **Contact**

Kapelweg 5, 6466 AT Kerkrade

Telefoon: 06-10200071

E-mail: [hjozefparochiekaalheide@gmail.com](mailto:hjozefparochiekaalheide@gmail.com)

#### **Spreekuur**

Vrijdag van 17:00–18:00 uur in het parochiekantoor

Kapelweg 5. Telefoon tijdens spreekuur: 045-5412138.

**Kerkbijdrage:** Op naam van: Parochie H. Jozef Kaalheide met vermelding van: "Kerkbijdrage, naam, adres".

SNS NL47 RBRB 0916 9618 18

Rabo NL58 RABO 0148 4989 30

ING NL46 INGB 0005 7303 40

**Doopsel:** In het weekend van de 3e zondag in de maand, vanaf 13:00 uur.

**Huwelijk:** Neem bij uw voorbereidingen zo snel mogelijk contact op.

**Ziekencommunie:** Op de 1e vrijdag in de maand.

**Ziekenhuisopname:** Geef dit zelf door aan de parochie.

**Ziekenzalving:** Neem tijdig contact op met de parochie.

**Heeft u dringend een priester nodig,** bel dan 06-12412280

**Kopij** voor de volgende uitgave (van 26-05-2018 t/m

29-06-2018) kunt u doorgeven naar het e-mailadres

[nancywouters@ziggo.nl](mailto:nancywouters@ziggo.nl) tot maandag 14-05-2018 12.00 uur.