

Vastenzakjes voor Zambia

In het parochiebladje staat een artikel over de vastenactie 2018 voor Zambia. Wij willen dit project zondermeer ondersteunen. Daarom treft u bij dit parochieblad ingesloten aan het bekende vastenzakje. Mocht u iets willen geven via het **vastenzakje**, dan kunt u dit **leggen op de collecteschaal tijdens de H.Mis op de zondagochtenden in de kapel van Fireschat of in de brievenbus van de pastorie**. Hiervoor heeft u tot Pasen de gelegenheid. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een bedrag over te maken per bank. Zie hiervoor achterkant vastenzakje. Dank voor uw geldelijke ondersteuning van het vastenproject Zambia!

Thuispaaskaars

In de Vastentijd bestaat de mogelijkheid om zelf een eigen thuispaaskaars te bestellen. Bij de ingang van de kapel in Fireschat treft u de voorbeelden van deze paaskaarsen aan. Via het parochiekantoor kunt u tijdens de spreekuren een kaars bestellen. Het zijn kleine paaskaarsen voor thuis, die tijdens de Paaswake zullen worden gezegend. Na afloop van deze viering kunt u de paaskaars meenemen of op een later tijdstip komen ophalen. Mocht u belangstelling hebben, dan dient u **voór 12 maart** de thuispaaskaars bestellen.



Sponsoractie kerk: 'Los ee lempsje brenne vuur de kirch'

Tijdens de restauratie van de buitenkant van de kerk al weer een aantal jaren geleden is er vanuit de parochie een sponsoractie geweest 'spjonsor ing daachpan'. Een soortgelijke actie willen wij nu voor de restauratie van de binnenkant van de kerk opnieuw doen onder het motto: 'Los ee lempsje brenne vuur de kirch'. Met deze huis aan huis sponsoractie willen wij u als parochianen in de gelegenheid stellen om ook zelf financieel een bijdrage te leveren aan deze grootschalige restauratie die al een aantal maanden loopt. Met het ophalen van extra gelden willen wij het mogelijk maken om ook de geluidsinstallatie en verlichting in de kerk te vernieuwen. Het zou geweldig zijn als dit gedeelte (kosten €35.000) van de restauratie gedragen zou worden door een vrijwillige bijdrage van vele parochianen. U leest er meer over in de flyer, die is toegevoegd aan dit parochieblad. Vrijwilligers zullen in de week van 12 en 19 maart bij u aanbellen om de machtiging op te halen. Zij hebben ook collectebussen om eventueel uw gift direct te ontvangen. Wij hopen dat het met uw hulp mogelijk is het geluids- en verlichtingsplan uit te kunnen voeren. Daarmee zouden wij het meerjarige restauratieproject van de parochiekerk succesvol kunnen afsluiten.

Stilte voor de H.Mis

Zoals bij elke dialoog is bidden ook stil weten te zijn, in stilte samen met Jezus, want tijdens dialogen zijn er momenten van stilte. Als we naar de Mis gaan, arriveren we misschien vijf minuten te vroeg en beginnen dan te kletsen met degene naast ons. Maar dat is niet het moment om te kletsen: het is het moment van stilte om onszelf voor te bereiden op de dialoog. Het is het moment om ons hart voor te bereiden op de ontmoeting met Jezus. De stilte is zo belangrijk! Denk aan wat ik vorige week heb gezegd: we gaan niet naar een show, we gaan naar de ontmoeting met de Heer en de stilte bereidt ons daarop voor en begeleidt ons. In stilte verblijven bij Jezus. Uit de mysterieuze stilte van God komt het Woord voort dat in ons hart weerklinkt. Jezus zelf leert ons hoe het werkelijk mogelijk is om met God te 'zijn' en Hij toont het ons met zijn gebed. De evangelieverhalen tonen ons Jezus die zich terugtrekt in afgelegen plaatsen van gebed; de leerlingen die Zijn hechte relatie met de Vader waarnemen, voelen het verlangen om daar ook deel van uit te maken en ze vragen Hem: "Heer, leer ons bidden" (Lc.11,1). Jezus antwoordt dat het eerste wat nodig is voor het gebed is 'Vader' zeggen. Luister goed: als ik niet in staat ben om God 'Vader' te noemen, ben ik niet in staat om te bidden. We moeten leren om 'Vader' te zeggen, ofwel om ons met kinderlijk vertrouwen bij Hem te voegen.



Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Terwinselen
St. Hubertuslaan 80, 6467 EK Kerkrade
Tel: 045-5412581
Email: Par.onbevl.ontvangen@home.nl

KERKDIENTEN EN GEBEDSINTENTIES

Zondag 4 maart, 3e zondag van de Vasten 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Intenties:
Trees Scholtens-Duijsens (offg); Hans Crombach (offg);
Ciska Mees-Bovens (offg).

Vrijdag 9 maart, viering in Fireschat om 15.00 uur

Bidden Kruisweg.

Zondag 11 maart, 4e zondag van de Vasten 10.00 uur In de H. Jozefkerk Kaalheide

Presentatieviering van de Communicantjes van de Doorkijk met als thema: "Op zoek naar Jezus".

Extra kerkdeurcollecte voor de Vastenactie van Zambia.

Intenties:
jaardienst Ruud Karsten; Bertie Wilms (offg).

Vrijdag 16 maart, in Fireschat om 15.00 uur

Passieviering

Zondag 18 maart, 5e zondag van de Vasten 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Kinderwoorddienst met als thema: "Help een ander".

Intenties:
Els Nillesen-Ramakers (offg); Wiel Munnik (offg); Hub Habets (offg).

Vrijdag 23 maart, viering Palmпасen in Fireschat om 15.00 uur

Zondag 25 maart, Palmzondag 10.00 uur In de kapel van Fireschat

Familieviering met Palmпасastokprocessie door kinderen.

Intenties:
jaardienst Wiel en Mia Lochtman-Xhonneux;
overl. Parochianen (coll. Allerzielen).

Dinsdag 27 maart, bezinnings-/boeteviering om 19.00 uur In de kapel van Fireschat.

Thema: "Jezelf ontdekken in het kijken naar het kruis".

Donderdag 29 maart, thuiscommunie vanaf 9.00 uur

Donderdag 29 maart, H. Mis in Firenschat om 16.45 uur

Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag 30 maart, Kruisweg om 15.00 uur In de kapel van Firenschat



Kinderwoorddiensten: 'Tijd voor verhalen'

In het vorig parochieblaadje is al gesproken over de kinderwoorddiensten in de Vastentijd. Wij willen de komende kinderwoorddiensten toch nog even in herinnering roepen. Het Afrikaanse land Zambia krijgt dit jaar alle aandacht en daar willen wij met de kinderen dan ook in de eigen kinderwoorddienst bij stil staan. Wij doen dat voor de tweede keer op de 5e Vastenzondag 18 maart om 10.00 uur. Er wordt dan gesproken en geknutseld rondom het thema: 'Help een ander'. De kinderen die op deze zondag in de kapel aanwezig zijn krijgen een palmpaasstok mee als zij met Palmzondag ook naar de kapel komen. Palmzondag vieren wij op 25 maart om 10.00 uur. Wij luisteren dan naar teksten door kinderen in de viering uitgesproken en aan het einde van de viering willen wij ook paaseieren verven. Deze kunnen de kinderen dan ook mee naar huis nemen. Al deze kindervieringen staan in het teken om de kinderen voor te bereiden op het grote Paasfeest.

Palmtakjes

Op zondag 25 maart, Palmzondag, worden palmtakjes tijdens de H.Mis gezegend. Wie heeft er nog palmtakjes (ca. 15 cm. lang, geen snoeiafval) voor de kerk? Bezorg deze dan bij de pastorie van de kerk (tijdens de spreekuren, of na overleg op ander tijdstip). Bij vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de pastorie tel. 5412581. Wilt u er zeker van zijn dat u gezegende palmtakjes mee naar huis kunt nemen, brenge dan zelf een bosje palmtakjes mee naar de kerk op Palmzondag! Dit jaar doen wij dit verzoek met extra klem, want de palmstruiken in de pastorietaan van pastoor zijn allemaal door ziekte kapot gegaan. Er zullen dus geen takjes (of heel weinig) zijn om uit te delen in de kerk of mensen moeten deze bezorgen op de pastorie.

Gebeden in tijdcapsule bij Maria altaar

Nog steeds bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de actie gebedsintentie tijdcapsule. Tegen een vergoeding van € 10,- kunt u uw intentie opgeven via het blauwe formulier (met eerder parochieblad ontvangen) via het parochiekantoor op maandag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 - 11.00 uur. Voor deze intenties zal gedurende 25 jaar op de 2e Adventszondag worden gebeden. De intentie zal luiden: 'Voor alle intenties die aan Maria zijn toevertrouwd door parochianen en gelovigen, bij het Maria altaar'. Door mee te doen met deze actie sponsort u het restauratiefonds van onze kerk. U kunt de intentie met het bedrag ook via een enveloppe posten in de brievenbus van de pastorie.

Door de dood is uit ons midden weggenomen:

Roos Van Gerven-Bothmer, 84 jaar.

Moge zij rusten in Vrede.



Presentatieviering Communicanten 'De Doorkijk'

In het parochiecluster zijn wij er dit jaar in alle kerken vroeg bij met de presentatievieringen. Dat geldt over een aantal weken ook met de 1e Heilige Communievieringen. De reden is dat dit jaar Pasen heel erg vroeg valt en dan schuiven ook alle andere bijzondere vieringen naar voren. Misschien is het buiten nog wel koud, maar je kunt je ook een beetje 'warm' bidden. Trouwens wij gaan er gewoon van uit dat het weer met de presentatieviering en zeer zeker de Communieviering mooi en zonnig mag zijn met aangename temperaturen. De communicanten van groep 4 van basisschool 'De Doorkijk' zullen zich in de parochiekerk H.Jozef met 26 kinderen voorstellen, tijdens de viering van zondagmorgen 11 maart om 10.00 uur.



Omdat onze parochiekerk wegens restauratiewerkzaamheden nog steeds gesloten is. De presentatieviering heeft als thema: 'Op zoek naar Jezus'. Wij mogen luisteren naar twee mooie bijbelverhalen: 'God kiest Abraham' en 'Zacheüs de tollenaar'. De kinderen zullen zich in de kerk presenteren door hun eigen naam te noemen. Daarmee geven zij aan dat zij op zoek zijn naar Jezus in hun leven. Jezus laat zich vinden in de Kerk.

Restauratie parochiekerk Terwinselen

Met het uitkomen van dit parochieblaadje is het nog maar twee maanden en dan moet de kerk van binnen helemaal zijn gerenoveerd. Het is de vraag of wij dit zullen halen. Na de hevige regenval in de maand december, zijn er grote vochtproblemen geconstateerd op verschillende plekken in de kerk. De riolering rondom de kerk is op verschillende plekken vernieuwd en aangepast. Hierdoor hebben de werkzaamheden in de maand januari veel vertraging opgelopen, omdat eerst het vochtprobleem opgelost moest worden. De geplande schilderwerkzaamheden zijn hierdoor uitgesteld. Er is een begin gemaakt met het leggen van de stenen vloeren in de zijbeuken waar voorheen nog banken stonden op houten vlonders. Door minder banken terug te plaatsen krijgt de kerk qua ruimtelijke indeling een andere aanblik. Op het laatst zal ook weer een beroep worden gedaan op vrijwilligers uit onze parochie. Alles moet weer teruggeplaatst worden in de kerk. De kerk moet in zijn geheel worden gepoetst: priesterkoor, dagkapel, sacristie, schip van de kerk en oksaal. In de sacristie zal de liturgische kleding, voorraad kaarsen, banken, credenstafel, kasten en andere liturgische attributen weer op zijn plaats worden teruggezet. Een hele operatie. Daarbij komen ook nog eens de banken, die bij 'De Campus' moeten worden opgehaald. De banken moeten niet alleen worden teruggeplaatst, maar wij willen ze ook allemaal vooraf goed poetsen. Daar zal veel tijd in gaan zitten. Extra handen van vrijwilligers zijn dan ook zeker gewenst. Alle kleine beetjes helpen..... Helpt u ook? Neem contact op met het parochiekantoor.

Zal alles op tijd klaar zijn? Wij streven naar 1 mei als opleverdatum. Maar die kans is nog maar heel klein. Wij zullen u op de hoogte houden over het verdere verloop van de restauratie en tijdstip wanneer de kerk feestelijk zal worden geopend.

KOPY voor het volgende parochieblad—voor **drie** weken (van za. 31 maart t/m vrijdag 20 april) **voor 19 maart vóór 12.00 uur. a.s.** inleveren op de pastorie of per e-mail par.onbevl.ontvangen@home.nl. Ook de opgaven van misintenties graag voor deze datum.

DOOPDATA 2018: 21-22 apr; 5-6 mei; 2-3 juni; 30 jun-1 juli; 4-5 aug;