



St. Martinus Spekholzerheide O.L. Vrouw van Lourdes Gracht



De Pastorie Akerstraat 5 6466 HA Kerkrade

Kerkdiensten en gebedsintenties

zaterdag 31 maart Stille Zaterdag;
21.00 uur Plechtige Paaswake met meerstemmige zang van Kerkelijk Zangkoor St. Rochus.

zondag 1 april Eerste Paasdag;
11.15 uur meerstemmige zang van Kerkelijk zangkoor St. Rochus en dameskoor St. Martinus.

1^{ste} jrd. Wim Sentjens; jrd. Leo en Marie-Louise Meertens-Coerver (st.); jrd. echtgenoten Moors-Vrijens (st.); ouders Esser-Schlijper; Finy Mommertz; Piet Reijnders en overleden familieleden; pastoor Leo Hausmans; Annie Habets-Bouten.

maandag 2 april Tweede Paasdag;
11.15 uur
jrd. Zus Jongen-Waaifoort en Harry Jongen (st.);
jrd. Hein Baur (st.).

zaterdag 7 april Doopweekend;
15.00 uur doop Jade Berger.



zondag 8 april Doopweekend; Beloken Pasen;
11.15 uur zang: Rochus volkszang; kerkdeurcollecte Zonnebloem. zeswekendienst Finy Mommertz; jrd. ouders Wiel en Sophie Smeets-van Wersch (st.); jrd. ouders Brouns-Rosenbaum en dochter Marianne (st.); jrd. Chris Crutzen en zonen Hein en Jo (st.); jrd. echtgenoten Fremgens-Slangen (st.); jrd. ouders Ploum-Wings en overleden kinderen; jrd. echtpaar Beckers-Vievermanns; Math Linckens; Annie Vanderheijden-Jegers; Enny Hardon-Vreuls; Edith Muijrsers-Meertens; Fien Ghijsen-Köhler.
12.30 uur doop Jada en Elena van Malde.
13.15 uur doop Lana Dircks.

zondag 15 april Eerste Heilige Communie BS 'De Spoorzoeker' met als
10.00 uur thema: 'Jezus geeft ons bijzonder brood.'
muziek: Harmonie Ste Marie Gracht.
jrd. ouders Sangen-Handels

Zij verzorgen de diensten mee:

Misdienaars

zaterdag 31 maart

11.15 uur Laura, Sanne, Danae, Danea, Regina, Andrea

zondag 1 april

11.15 uur Laura, Sanne, Danae

maandag 2 april

19.00 uur Toby, Tim

zondag 8 april

11.15 uur Regina, Andrea, Stan

zondag 15 april

10.00 uur Sanne, Danae, Danea

Lector

Edith

Marie-José

Paul

Edith

-



Parochie-agenda:

dinsdag	3 april	19.30 uur	Jraater Meëdsjer
dinsdag	10 april	13.00 uur	Jraater Manslü
dinsdag	10 april	14.30 uur	Pastoraal team
woensdag	11 april	13.30 uur	Attentiegroep
woensdag	18 april	18.30 uur	Tellen parochiebladje



Overleden

Finy Mommertz	Salviastraat 23	Spekholzerheide	64 jaar
Kitty Scherpenhuizen-van de Weijer	vh Kerkstraat 11	Spekholzerheide	93 jaar
Mia Frissen-Kool	vh Locht	Spekholzerheide	93 jaar
Jacobus Mulders	vh Graverstraat 123	Spekholzerheide	94 jaar
Finie Zinken	Romeinenstraat 54	Heilust	62 jaar
Annie Habets-Bouten	vh Kleingraverstr. 217	Spekholzerheide	94 jaar



Moge zij rusten in vrede

Gedoopt

Benthe Dokter Kleingraverstraat 201 Spekholzerheide

Dat zij een gelukkige toekomst tegemoet gaat



Kerkelijk Zangkoor St. Rochus

Beste mede parochianen van Spekholzerheide en Gracht.

Het jaar 2018 is uw kerkkoor weer met frisse moed gestart en we hebben meteen weer enkele uitvoeringen verzorgd in onze kerk.

In november verleden jaar hebben wij afscheid genomen van onze nestor Jo Mijnes die ruim 60 jaar met veel enthousiasme lid is geweest, een kerkzanger in hart en nieren met een bijzondere liefde voor Gregoriaans. Het koor is geen grote groep zangers maar wel een groep met pit, energie en enthousiasme; een fijne vrienden club die elke maandag o.l.v. Charles Steffann met veel plezier repetitie heeft in Heidsjer Treff. Wij repeteren niet uitsluitend kerkmuziek maar ook de wereldlijke werken b.v. in het dialect, hetgeen tijdens de advents- en kerstviering in Fireschat zeer in de smaak viel bij bewoners en gasten. Heren met een redelijk gehoor zijn uiteraard van harte welkom, want wij willen ook in de toekomst een kerkkoor voor onze parochie behouden. En vergeet niet: ZINGEN IN EEN KERKKOOR IS DUBBEL BIDDEN.

Eerste Heilige Communie kinderen 'De Spoorzoeker'

In de maanden april en mei zullen weer heel wat kinderen uit groep 4 van de basisscholen in ons bisdom Roermond de 1e heilige Communie doen. Zo ook in ons eigen parochiecluster Kerkrade-West. De kinderen van 'De Spoorzoeker' worden door harmonie Ste. Marie afgehaald van school en lopen in een mooie processie met hun ouders naar de parochiekerk. Een feestelijke stoet zal het ook dit jaar weer mogen vormen. In de kerk staat alles klaar om dit bijzondere feest met Jezus te vieren. Dat doen wij met brood en wijn rondom het thema: 'Jezus geeft ons bijzonder Brood'. De communicanten mogen voor het eerst met de grote mensen de H. Hostie ontvangen. Daar hebben zij in de lessen van alles over gehoord en hebben geleerd het Brood van Jezus met eerbied, respect én geloof te ontvangen. De kinderen zullen op hun communiedag heel veel cadeaus en geld krijgen. Maar het eigenlijke 'cadeau' waar het om gaat is de H. Communie. Dit 'cadeau' is onbetaalbaar. Het is Jezus die zich aan elk van ons mag geven. Niet alleen tijdens het communiefeest maar elke zondagochtend opnieuw in de H. Mis van onze parochiekerk. Dat is nogal wat!



In de communieviering op zondag 15 april om 10.00 uur (vertrek processie vanaf school om 09.30 uur), doen de volgende 28 kinderen hun 1e Heilige Communie:

Belén Alvarez Ortega; Bing Becholtz; Djento Beer; Janice Cools; Angie Dieters; Gaetano Evola; Lizanne Fischer; Senna Franssen; Nika Garritzen; Isabella Hahnrahts; Jay Holthuijsen; Levi Jansen; Nina Kil; Teun Kloprogge; Sem Maats; Kent Rademacher; Mika Rogaar; Delvanjo Rossel; Louisa Salentin; Damian Scheepers; Maarten Schröder; Sem Somers; Myrne Soutzen; Sem Triepels; Jasper van Weersch; Jayda Wefels; Jesse van der Woude; Robin van der Woude.

Roep om de lente

Veel mensen zijn ziek van verveling, levensmoe, omdat ze oververzadigd zijn. Het huis staat vol. De tafel is rijk gedekt. Er komt geen 'nieuwe' dag. Alle dagen hetzelfde: consumptie. De muren zijn dik en altijd even koud. Nooit komt er nieuw leven. Ze zien de bloemen niet meer, de vogels niet meer. Hun papegaai en hun hond zijn even dood als zichzelf. Ze gaan een avondje uit tot in de morgen, om te slapen als de zon schijnt. Ze gaan naar de dokter, naar de zenuwarts, naar de psychiater. Want nooit voelen ze zich echt goed. De gewichtige mensen zitten rond de tafels in luxueuze gebouwen tussen glas en beton, doodernstig in eindeloze palavers over grote en kleine problemen. De dossiers stapelen zich op. Ze groeien als reuzenpaddenstoelen, de kasten vol, de kantoren vol, de wereld vol, tot het pikdonker is. Waar wil je met zo'n wereld naartoe?

Roep om de lente. Roep om de zon. Laat je vangen door het wonder van het licht en het leven. Wat meer vrolijkheid, wat meer frisse levenslust en heel wat problemen verdwijnen vanzelf. De leeuwerik zingt, omdat hij geen huishuur moet betalen. Zie naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt. (bron: Phil Bosmans, Menslief ik wens je vrede en alle goeds).

Paus: 'Euthanasie heeft niets met beschaving te maken'

Euthanasie is geen product van beschaving, maar van secularisatie en een kille beoordeling op grond van nut. Dat zei paus Franciscus in een toespraak (januari) tot de leden van de Congregatie voor de Geloofsleer. De paus sprak onder meer over de begeleiding van terminaal zieke patiënten. Secularisatie en het verabsoluteren van ideeën over zelfbeschikking en autonomie, hebben volgens hem geleid tot een groeiende vraag naar euthanasie. Dat wordt beschouwd als een ideologische bevestiging van de wil van de mens om macht over het leven te hebben. Dit heeft ook geleid tot de opvatting dat vrijwillige levensbeëindiging een keuze zou zijn die voortkomt uit 'beschaving'. Het is duidelijk dat daar waar het leven niet wordt gewaardeerd om zijn waardigheid, maar omwille van zijn efficiëntie en productiviteit, dit alles mogelijk wordt. Om die reden moet worden herhaald dat het menselijk leven, vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde, een immateriële waardigheid heeft. Pijn, lijden en de betekenis van leven en dood zijn werkelijkheden waarmee de hedendaagse mentaliteit worstelt om die met hoop te verbinden. En toch, zonder hoop en vertrouwen die ons helpen met pijn en dood om te gaan, kunnen we niet goed leven en een vertrouwvol perspectief op de toekomst houden. Dit is een van de taken waartoe de Kerk geroepen is te verkondigen voor de hedendaagse mens. (Bron: Katholiek Nieuwsblad).

Kerkhofzaken: graven – urnengraven – strooiveld

Spekholzerheide

Beheerder: dhr. M. Hanssen, 06 – 48 17 27 51 tussen 18.00 en 19.00 uur.

Openingstijden kerkhof: 1 april t/m 6 november 09.00 – 18.00 uur
7 november t/m 31 maart 09.00 – 16.00 uur

Gracht

Beheerder: dhr T. Hensgens, Spoorzoeker 52, 045 - 541 63 11 na 17.00 uur.

Openingstijden kerkhof: 1 april t/m 6 november 09.00 – 18.00 uur
7 november t/m 31 maart 09.00 – 16.00 uur

Kerkbijdrage: ING-bank NL 58 INGB 0001 0417 26 of

Rabobank **NL 56 RABO 0148 4012 87** t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus, Akerstraat 5, 6466 HA Kerkrade o.v.v. kerkbijdrage.

Speciale giften: Restauratiefonds St. Martinus:

Rabobank **NL 24 RABO 0148 4378 50** o.v.v. bestemming.

Parochieblad: Kopij kan worden ingeleverd op de pastorie of via e-mailadres redactie: parochieblaadje@stmartinus.nl vóór maandag 9 april 12.00 uur. Het volgende blaadje is voor 5 weken (21 april t/m 25 mei).

Klachten bezorging Gracht: tel. 045 - 543 19 59.