

## Door de dood is uit ons midden weggenomen:

Fien Ubachs-Lousberg, 93 jaar,  
Grada Ghijsen-van de Ven, 88 jaar.

**Moge zij rusten in Vrede.**



## DOOPDATA:

**2018:** 6-7 jan; 3-4 feb; 3-4 mrt; 21-22 apr; 5-6 mei; 2-3 juni.

**KOPY** voor het volgende parochieblad —voor **vijf** weken

(van za. 27 jan. t/m vrij. 2 mrt.) **voor 15 jan vóór 12.00 uur. a.s.**

inleveren op de pastorie of per e-mail [par.onbevl.ontvangen@home.nl](mailto:par.onbevl.ontvangen@home.nl).

Ook de opgaven van misintenties graag voor deze datum.

## Twee boeken bij afscheid bisschop

Bij gelegenheid van het afscheid van bisschop Wiertz verschijnen er twee boeken. In 'Hij is ons leven' zijn de belangrijkste columns die de bisschop de afgelopen jaren schreef verzameld en gebundeld. Het boek is een vervolg op de bundels met columns die eerder werden uitgegeven. 'Hij is ons leven' is een uitgave van uitgeverij TIC in Maastricht, die ook de eerdere bundels verzorgde. Het tweede boek dat verschijnt, heet 'Bisschop Frans Wiertz' met als onderkop 'Missionair testament'. Dit is een interviewboek, waarin de bisschop terugblijkt op zijn jaren als priester en tevens zijn visie op de toekomst van de kerk schildert. Dat kan volgens hem alleen een missionaire toekomst zijn. Het boek is geschreven door Christian van der Heijden, die onder meer als journalist bij de KRO werkt. Hij heeft een aantal lange gesprekken met bisschop Wiertz gevoerd. De weerslag daarvan is te lezen in dit nieuwe boek. 'Bisschop Frans Wiertz, missionair testament' is een uitgave van uitgeverij Adveniat in Baarn. Beide boeken zijn sinds eind november in de boekhandel verkrijgbaar en bij het Carolushuis van het bisdom: [www.carolushuis.nl](http://www.carolushuis.nl).  
*Titel: Hij is ons leven; Auteur: bisschop Frans Wiertz; ISBN: 978-94-91561-89-4; Prijs € 17,90; Titel: Bisschop Frans Wiertz, missionair testament; Auteur: Christian van der Heijden; ISBN: 978-94-92093-53-0; Prijs: € 19,50*

## Zwijgen betekent ook luisteren

Zwijgen heeft in zekere zin ook met luisteren te maken. Ik luister naar het zachte kloppen van mijn hart, waarin God tot mijzelf spreekt. Ik open mezelf voor het verborgene, voor dat wat achter alle schijn is. Zwijgen tilt de deken op die de diepere waarheid van het zijn verhult. Zwijgen is niet iets passiefs, maar een actief onderzoeken. Ik zou achter de dingen willen komen. Jezus wijst ons op het verborgene, dat achter het uiterlijk zichtbare ligt: 'Want niets dat verborgen is, blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren' (Lc.8,17 e.v.). In het zwijgen moeten we dus ook het verborgene openbaren en het verholde onthullen. Veel mensen zijn bang dat het verborgene in henzelf openbaar zou kunnen worden. De omgeving zou door hun blozen, hun zweten en hun sidderen kunnen merken dat ze iets verbergen. Zo moeten mensen zichzelf steeds meer in bedwang houden. Hoe meer ze echter zichzelf willen controleren, des te meer inspanning vereist het, en des te gemakkelijker raken ze de controle kwijt. Daarom is het een bevrijdend pad om in het zwijgen het verholde en verborgene aan God voor te leggen. Jezus zelf raadt het ons aan: 'Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die ook in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (Mt. 6,6). Dat bevrijdt ons van alle angst en toont dat midden in al het verholde en verborgene binnen in ons God zelf zich verbergt als de diepste grond van onze ziel, als de grond waarop wij totaal onbezorgd ons leven kunnen opbouwen. (bron: Rust en regelmaat, Anselm Grün en Petra Altmann).



Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Terwinselen  
St. Hubertuslaan 80, 6467 EK Kerkrade  
Tel: 045-5412581  
Email: [Par.onbevl.ontvangen@home.nl](mailto:Par.onbevl.ontvangen@home.nl)

## KERKDIENTEN EN GEBEDSINTENTIES

**Zondag 24 december, 4e zondag van de advent 10.00 uur**

**In de kapel van Firenschat.**

**Kinderwoorddienst thema: "Jozef en Maria kijken naar Jezus".**

Intenties:

overleden parochianen (coll Allerzielen).

**Zondag 24 december, om 15.30 uur H. Mis in Firenschat**

**Zondag 24 december, Kerstavond 17.00 uur**

**In het SJTAATERHOES**

**Extra collecte van de misdienaars en acolieten.**

**Familieviering met kerstspel door kinderen van  
BS "de Doorkijk" en**

**m.m.v. Harmonie St. Callistus.**



**Maandag 25 december, 1e Kerstdag 10.00 uur**

**In de kapel van Firenschat.**

**Extra collecte van de misdienaars en acolieten.**

**Dinsdag 26 december, 2e Kerstdag 10.00 uur**

**In de kapel van Firenschat.**

**Extra collecte misdienaars en acolieten.**

**m.m.v. Gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia Heilust.**

Intenties:

Els Nillesen-Ramakers (offg).



**Wij wensen u allen**

**een zalig en gelukkig kerstfeest toe.**

**Zondag 31 december, Oudjaarsdag/avond 10.00 uur**  
**Feest van de Heilige Familie in de kapel van Firenschat**

Intenties:  
Zeswekendienst Fien Ubachs-Lousberg.

**Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag 10.00 uur**  
**Hoogfeest H. Maria, Moeder van God in de kapel van Firenschat**

**Zondag 7 januari, Hoogfeest Driekoningen 10.00 uur**  
**In de kapel van Firenschat**

Intenties:  
jaardienst Janus en Roos Huijbregts-Hamers;  
ouders Huijbregts-Hamers; ouders Hamers-Weijers;  
jaardienst Nicole Andriolo-Kalenka;  
Trees Scholtes-Duijsens (offg); Bertie Wilms (offg);  
Hans Crombach (offg); Hub Meens.

**Zondag 14 januari, 2e zondag door het jaar 10.00 uur**  
**In de kapel van Firenschat**

**Zondag 21 januari, 3e zondag door het jaar 10.00 uur**

Intenties:  
Els Nillesen-Ramakers (offg); Wiel Munnik (offg).

**Vierde zondag van Advent: 'Maria en Jozef kijken naar Jezus'**

De voorbije drie zondagen hebben de kinderen in hun eigen kinderwoorddienst in deze Advent uitgekeken naar de komst van Jezus. Het is een kijken geworden met engelen, herders en koningen. En op de 4e Adventszondag zullen zij 's morgens om 10.00 uur in de kapel van Firenschat, vlak voor Kerstavond, kijken met Maria en Jozef. Het zijn weer mooie kinderwoorddiensten geweest. Dit jaar allemaal wat eenvoudiger, omdat wij wegens de restauratie van de kerk zijn moeten uitwijken naar de kapel in Firenschat. Maar ook dat is allemaal goed verlopen. De kinderen die tijdens de 1e Adventszondag in de viering aanwezig waren, kregen als verrassing allemaal een taai-taai pop mee naar huis om met zoetigheid te versieren als opstapje naar St. Nicolaas. Nu kijken de kinderen en wij grote mensen al weer uit naar een ander groot feest. Kijken wij daar naar uit met Maria en Jozef. Maar eerst 's ochtends nog de H.Mis op de 4e Adventszondag. De kinderen zijn opnieuw van harte uitgenodigd!

**Een veilige plek**

Als we niet de behoefte hebben om over anderen te oordelen, kunnen we anderen een veilige plek bieden waar zij elkaar in al hun kwetsbaarheid kunnen ontmoeten en waar de scheidsmuren kunnen verdwijnen. Als we zelf diep geworteld zijn in Gods liefde, gaat daar als vanzelf een uitnodiging van uit naar de anderen om elkaar lief te hebben. Anderen beseffen dan dat we geen verborgen agenda en geen bijbedoelingen hebben, dat we niet uit zijn op eigen voordeel, maar alleen op vrede en verzoening. Langs die weg vinden ze misschien ook de innerlijke vrijheid en de moed om de wapens neer te leggen en met hun tegenstanders in gesprek te gaan. Dikwijls gebeurt dat zelfs zonder dat we daarop uit zijn. Vaak verzoenen we onbewust mensen met elkaar. Gewoon maar door zonder oordeel aanwezig te zijn. (Bron: Henri Nouwen, Wijsheid en geloof voor elke dag).



**Restauratie parochiekerk Terwinselen**

Vanaf 6 november direct na het weekend, van Allerheiligen/Allerzielen is begonnen met de grootschalige renovatie in de kerk. Gedurende een aantal dagdelen is de kerk door een groep vrijwilligers leeggehaald. Op zaterdag 11 november werd het leeghalen van de kerk afgerond met het overbrengen van de kerkbanken naar de voormalige school 'De Campus'. De gemeente Kerkrade stelde hiervoor een aantal ruimtes beschikbaar. Het wegbrengen van de kerkbanken werd gedaan door 20 vrijwilligers, waaronder acht seminaristen van Rolduc afkomstig uit India en Sri Lanka. Transportbedrijf Gehlen-Schols had hiervoor gratis een vrachtwagen en chauffeur ter beschikking gesteld. Verhuisbedrijf Vroomen kwam ons tegemoet in het leveren van gratis verhuisdozen en transportkarretjes. Tijdens het weghalen van het interieur van de kerk, heeft orgelbouwer Verschueren alle orgelpijpen (meer dan 1.000) uit het orgel verwijderd voor een grootschalige restauratie van het orgel. Aansluitend werden de steigers in de kerk opgebouwd en het slechte pleisterwerk verwijderd om vervolgens de muren opnieuw te stukadoren. In januari wordt gestart met het schilderwerk. Allerlei andere werkzaamheden zullen daar de komende maanden er nog bij komen. Daarover in het volgende parochieblaadje meer.



**Kerstmis in je binnenste**

Christus, vóór alle tijden geboren uit de Vader en geboren uit Maria in Bethlehem, wil ook geboren worden in je hart. "Ontwaak, slaper, sta op uit de doden, en Christus zal over u stralen", schrijft Paulus (Ef.5.14). Christus wil in jou een licht zijn, helder als de dag. Het dient tot niets dat Hij mens werd en in Bethlehem geboren werd, indien je Hem niet in jou geboren laat worden en je hart laat verlichten. Het kerstmysterie is niet een werkelijkheid buiten jou. Het wordt alleen maar voltooid indien het een werkelijkheid wordt in je binnenste. Maria en Jozef zochten een gastenverblijf. En de Koning der koningen nam genoegen met een arme stal en de voerbak voor het vee. Is er ruimte voor Hem in je binnenste - veel verlangt Hij niet - of word je zo in beslag genomen door alles wat van jou is dat er geen plaats is voor Hem? Indien je Jezus in je binnenste geboren laat worden, word je een boodschapper van de liefde. Dan zul je niets meer alleen voor jezelf doen. Alles wordt bezielde door liefde. Als je steeds opnieuw de woning van je hart voor Hem opent, zal Hij steeds opnieuw in je en door je zichtbaar worden. Zoals Hij voortdurend uit de Vader geboren wordt, zo wil Hij voortdurend geboren worden in jou. Denk niet dat je Hem grote en prachtige dingen moet aanbieden. Zijn aanwezigheid is het die jouw armoede zal doen stralen met goddelijk licht. Hij voelt zich het meest thuis in het eenvoudige en pretentieloze, als de deur maar voor Hem geopend wordt. (Bron: Elke dag is de dag van God, Wilfried Stinissen)